



Soen Havsteen-Mikkelsen

SOGN OG KIRKE

Grinderslev · Grønning · Thise

NR. 72 · December 2011 - Januar - Februar - Marts 2012

SOGN OG KIRKE
udgives af menighedsrådene for
Grinderslev, Grønning og Thise kirker.

Adresser

GRINDERSLEV kirke:

Sognepræst:
Lise Hove, Aakjærvej 2, Breum,
7870 Roslev. Tlf. 97 57 60 60

Ringer og graver:
Peder Pedersen, Lyngbakken 15, Thise
Tlf. 97 57 81 30 · Mobil 40 29 71 02

Organist:
Anne-Lisbeth Olsen,
Fjordvej 38, Thise. Tlf. 97 59 73 10

Kirkesanger:
Holger Lundgaard Christensen,
Sundevej 35, 7884 Fur. Tlf. 97 59 32 19
Ingrid Arnborg Jensen,
Rybbjergvej 65, Rærup, 7870 Roslev
Tlf. 97 57 63 38

Menighedsrådets formand:
Bjarne Koldkur Pedersen, Hirsevænget 26,
Breum, 7870 Roslev. Tlf. 97 57 60 45

Menighedsrådets kasserer:
Reg. revisor Jens Jensen,
Lyngbakken 17, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 43 79

Kirkevæрге:
Jens Thorsen, Mogenstrup Byvej 6,
Mogenstrup, 7870 Roslev. Tlf. 97 57 80 54

GRØNNING kirke

Sognepræst: (Se Grinderslev)

Ringer og graver:
Kontakt Grinderslevs kirkes ringer
og graver, Peder Pedersen.

Kirkesanger:
Bente Dahl, Aakjærvej 12, Breum
7870 Roslev. Tlf. 97 57 63 57

Organist: (Se Grinderslev)

Menighedsrådets formand:
Jens Christensen, Øster Grønningvej 28. Ø.
Grønning, Tlf. 97 58 40 23

Menighedsrådets kasserer:
Reg. revisor Jens Jensen,
Lyngbakken 17, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 43 79

Kirkevæрге:
Fritz Skytte Jensen, Slugten 10, Grønning
Tlf. 97 58 41 88

THISE kirke

Sognepræst: (Se Grinderslev)

Ringer og graver:
Jørgen S. Jørgensen, Gåsemosevej 4,
Thise Torp, 7870 Roslev.
Tlf. 97 57 82 80 · Mobil 24 67 82 80

Organist: (Se Grinderslev)

Kirkesanger: (Se Grinderslev)

Menighedsrådets formand:
Knud Gert Andersen,
Lyngbakken 21, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 81 46

Menighedsrådets kasserer:
Reg. revisor Jens Jensen,
Lyngbakken 17, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 43 79

Kirkevæрге:
Ingrid Christensen, Lyngbakken 3, Sdr.
Thise, 7870 Roslev. Tlf. 97 57 81 94

SOGN OG KIRKE

Redaktionsudvalg:
Bjarne Koldkur Pedersen
Jens Christensen
Knud Gert Andersen
(Hvor intet andet er anført, skyldes
artiklerne sognepræsten).

Kirkebil:
Grinderslev-Grønning-Thise:
Tlf. 97 59 62 36 eller 40 11 47 75

Sidste frist for indlevering af stof til næste
Kirkeblad er den 1. feb. 2012.

Fra en juleaftens- prædiken

Hvis der er noget, der kan fylde os mennesker med panikanget, så er det tanken om at være til overs - om at være så totalt mislykket, så vi kommer i sidste række.

Ser vi tilbage på de små slag i vores barndom, har ikke så få af dem at gøre med netop oplevelsen af at være til overs, være mislykket. Mange store søskende har kendt fornemmelsen, når der pludselig stod en vugge ved mors seng, som rummede en længe ventet, men nu også utroligt forældrekrævende lillesøster eller lillebror.

Eller når udvælgelsen til håndbold fandt sted ude på skolens bane, og man så stod som den sidste - eller i hvert fald i den bagerste halvdel, fordi man var en klumpedumpe og absolut ingen succes med boldtalent. Eller når man på danseskolen stod tilbage med klamme hænder, efter at et utilstrækkeligt antal drenge havde inklineret, og man så sig henvist til at danse med naboens Birthe, som også var til overs. Har man ikke erindringer om sådanne situationer, så har man erindringer om mareridtene om, at de skulle opstå.

Og det er minsandten ikke blevet bedre, efter at vi er blevet voksne. Slet ikke i disse år, hvor intet er givet på forhånd, hvor intet så at sige bare bliver ved af sig selv. Derfor kan vi til hver en tid blive til overs. På arbejdsmarkedet - ikke mindst - hvor de unge gamle ser sig overhalet eller overflødiggjort af de unge unge, eller i ægteskabet, hvor vi med tidens skilsmisetal i baghovedet må regne med en (i det mindste statistisk) risiko for at blive skiftet ud med en bedre model. Det er derfor ikke intet under, at man kan karakterisere denne tid, som det skarpsindigt er blevet gjort, som en tid, hvor alle vil være unge og succesrige. Børnene vil, inden de knap nok er blevet voksne, være unge.

Nå, sådan har det vel altid været, men de midaldrende vil også være unge.

Det lever fitness-centrene, den kosmetiske kirurgi og hudplejeproducenterne fedt af, og det handler alt sammen om vores angst for at blive til overs.

Det unge par, Josef og Maria, der kom trætte og udasede til Bethlehem den første jul var i allerhøjeste grad mennesker, der var til overs. Der var ikke tale om en tryk fødsel efter langvarige fødselsforberedelsestimer. Der var ingen jordemor, der kunne hjælpe den unge mor og få barnet sikkert i havn. Der var ikke engang et hotelværelse med en seng - nej, for der var ikke plads til dem i herberget - eller man skulle måske lægge trykket på *dem*, - der var ikke plads til **dem** i herberget. De var uønskede. De var så helt og aldeles til overs.

De var hjemløse, nødstedte, og ingen gad hjælpe dem. Sådan var det for 2000 år siden, og sådan er det åbenbart stadigvæk. Over store dele af verden er der hjemløse, folk der er til overs, folk som der ikke er plads til i det gode selskab. Hver dag hører vi her i december om folk, som ikke kan få plads i herberget, som ikke har råd til julegaver til børnene og julemad til bordet.

De fleste af os har i overflod, og når vi forlader kirken, går vi hjem til de veldækkede borde, og bagefter flyder stuen med udpakningspapir, bånd og gaver.

Er det så i virkeligheden ikke hyklerisk at indlede det hele med at høre den gamle fortælling om det unge par, Josef og Maria, som var så meget til overs, så de ikke engang kunne få plads i et herberg? Det har øjensynligt slet ikke hjulpet på verden, at netop den historie nu har været fortalt verden over i 2000 år. Der er stadigvæk mennesker, der i den grad er til overs og må leve i den yderste fattigdom, og så er der alle os velbjærgede, hvortil budskabets forkyndere hører. Det kan man da vist sige er dobbeltmoralisk

- også selv om det er blevet moderne at give velgørenhedsgaver til hinanden i form af et gavekort til en ged, høns eller andre naturallier til de fattige i U-landene.

Ja, dobbeltmoralisk - det kan man vel godt sige. Forstanden og fornuften kan på ganske kort tid gøre det af med julen - ja, for den sags skyld med hele evangeliet, og tilbage bliver så kun den dårlige samvittighed over alt det, vi gør forkert og ikke kan magte i vores liv med hinanden. Tilbage bliver så kun en higen efter selv at være en succes og have magt over tingene - til at kunne tilrettelægge, gennemskue alt i vort liv, så intet bliver overladt til tilfældighederne, så vi ikke bliver ladet alene tilbage på bagperronen.

Men nu ved vi godt, at heldigvis kan vi ikke tilrettelægge vores liv. Vi har meget lidt indflydelse på både lykke og sorg. For livet er blevet givet os som en gave fra Gud selv. En gave vi skal være taknemmelig for, men også passe på, for det er jo også en opgave, hvor andre mennesker er involveret.

Og netop når vi forstår livet som en gave - og som en opgave - ja, så åbner tilværelsen sig på ny, og så er det lige pludseligt ikke så vigtigt, om du nu er en succes eller ej, om du er den første på holdet og kan klare mosten.

Og her er det godt at høre om det lille barn, der blev født i Betlehem den nat - allerede fra fødslen af tilhørte han det, vi vil kalde C-holdet - det helt forkerte. Han og hans forældre var ikke succesrige. Brorson spørger i en salme:

*Hvi skulle Herresale
ej for dig pyntet stå?
Du havde at befale,
hvad end du peged på.
Hvi lod du dig ej svøbe
i lyset som et bånd
og jordens konger løbe
at kysse på din hånd?*

Brorson spørger hvorfor, det ikke var herresale, han lod sig føde i, og hvorfor det heller ikke var konger, der var de første gæster, men derimod fattige hyrder ude fra marken.

*Nej, Jesus får sit leje
i denne gode jul,
hvor betlere de pleje
at lægge sig i skjul,
det var og ej hans eget,
det hø, hvori han lå,
han havde ej så meget,
han kunne ligge på.*

Det var sølle, og det forblev det egentlig med at være hele hans liv - i hvert fald, hvis vi vil bruge vores succeskriterier. Godt nok blev han en omvandrende rabbi med en til tider stor tilhørerskare, men det var fattigfolk, syge, prostituerede, toldere og syndere, der var hans omgangskreds - og til slut blev han naglet til et kors og døde en forsmædelig død som en anden forbryder. Værre kan det ikke blive - målt med vore succeshungrende øjne.

Paulus formulerer det sådan: »Det i verden ringe og foragtede, det, der intet var, det udvalgte Gud«. - Hvorfor gjorde han det? hvorfor lod han sin søn føde under så usle forhold. Jo, det gjorde han for at fortælle os, at når vi føler os udenfor, til overs og kasse-rede, så er vi det ikke i Guds øjne.

I din dåb fik du at vide, at han er med dig alle dage. Med dig - dvs. han accepterer hele dig. Både den del af dig, som du viser udadtil, og som måske ser ud til at være ren succes - og så den del af dig, som måske er skjult, som du er ked af, eller måske endda skammer dig over, den del af dig, der får dig til at føle dig som et nul, som én, der til overs, én, der er fattig. Om det nu er en fattigdom på glæde, på retfærdighed, på godhed eller kærlighed. Fattigdom kan være så meget!

Gud kender hver eneste millimeter af dig og også dine fejl og mangler, og dog accepterer han dig og giver dig hver morgen livet på ny.

En sådan Gud er nok værd at ønske hinanden en rigtig glædelig jul på!

Første søndag i advent - d. 27. november - er der musikgudstjeneste i Grønning kirke kl. 19.

Sangskolen Morsø blev oprettet i 2006 og har etableret et særdeles dygtigt pigekor bestående af 25 unge, som virkelig vælger at ville noget med deres sang, dvs. bruge meget af deres fritid på musikken, der øves 2 gange om ugen, og arbejdsweekender, stævner og konkurrencer i ind- og udland hører med.

Vi kan glæde os til, at et ungt kor med veloplagne rytmer og smuk korklang vil fylde Grønning kirke. Vi vil sammen synge adventstidens salmer, og læsninger til adventstiden sørger årets 5 konfirmander for.

Herefter er der gløgg og æbleskiver, kaffe, sang og samvær i forsamlingshuset.



I Grinderslev kirke er der musikgudstjeneste tirsdag d. 6. december kl. 19.

Her kan vi se frem til koncertindslag med koret Calluna ledet af Torben Kjær og pianist Anne Lindholm, med engagerede sangere fra Skive Estvad området. Koret er rigtig godt sammensunget og har et afvekslende program, repertoireet spænder over klassisk til musicals, jazz og folkeviser. Men der vil i gudstjenesten også være fællessalmer og læsninger ved årets konfirmander.

Herefter er der fælles kaffebord (30 kr) i Østsalling Kulturcenter, hvor Callunakoret giver nogle numre fra det muntre hjørne af korets repertoire.

I Thise har menighedsrådet besluttet at indlede i mørkningen med musikgudstjeneste i kirken kl. 16, 3. søndag i advent, d. 11. december.

Her vil børn fra Thise friskole bære lys ind og synge, konfirmanderne medvirke med oplæsning og kirkernes kor suppleret med mandsstemmer levere musikalske indslag.

Når gudstjenesten er slut vil vi sammen gå ned i forsamlingshuset, hvor vi vil hygge os en time eller to, først med Luciaoptog, kaffe og pebernødder, korsang og fællessang, for så at runde af med en let bespisning: lasagne, salat, is. Menighedsrådet håber, at mange vil tage imod invitationen til at være med.

*Advent betyder gudsrigets komme,
så ventetiden er ikke omme,
endnu er her mørke, endnu må vi sige
ske din vilje, komme dit rige.*

*Endnu må vi vente, endnu må vi længes,
men lyset skal komme og mørket fortrænges.
Guds rige skal komme, men risikoen
er altid at miste håbet og troen.*

For livet består i at håbe og vente
Som børn, der mod jul er
forventningsspændte.
Ingen forskel på vantro og fromme,
alle må vente på gudsrigets komme.

Guds søn har besøgt os, og lige siden
har mennesket levet i adventstiden.
Lyset skal komme, og mørket skal vige,
»Ske din vilje, komme dit rige!«

Johannes Møllehave

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds søn steg ned fra himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Johannes Johansen

Fortælle- skuespil og sangaften tirsdag den 7. februar kl. 19.30 i præstegården med titlen: »Send Klovnene ind.«

Hvad gør man, hvis et eller andet går skævt i manegen i det store cirkus? Man sender klovnene ind! Man kan næsten se det for sig. Neglebidende, hændervridende folk i manegen. Et problem, der er ved at sætte underholdningen i stå, og som ikke ved bedre end at klovne sig ud af miseren.

Den tanke er udgangspunkt for et nyt



show med sogne- og sygehuspræst Troels Laursen og forhenværende skoleinspektør Samuel Frederiksen. Makkerparret har tidligere rejst landet rundt med et show, de kaldte JEPPE OG JOHANNES (om vennerne Jeppe Aakjær og Johs. V. Jensen). Nu har de et nyt på programmet, som allerede nu har skabt stor tilslutning, hvor det har været opført.

I »Send klovnene ind« giver landsbypræsten og landsbydegnen hver deres bud på, hvordan man tackler livets genvordigheder, ned - og opture, og det man måske frygter mest.

Præsten, som læser bøger, som andre spiser slik, har nogle bud fra livet, kunsten og litteraturen.

Degnen, der sluger noder i stedet for slik, siger det helst med en sang. Gerne en kendt en af slagsen, men også gerne en ny og anderledes.

»SEND KLOVNENE IND« er et show, der forfrisker, foreslår nye (skæve) vinkler på tilværelsen og måske endda kan træffe at finde klovnene frem i tilhørerne selv.

(referat fra en anmeldelse)

Som man kan se af ovennævnte er det en spændende og utraditionel indgangsvinkel til menneskelivet, som Troels Laursen og Samuel Frederiksen kommer med.

Alle er hjertelig velkomne.

Der er gratis entre og kaffe.

Og der kører kirkebil:
Tlf.: 97596236 eller 40114775.

FASTELAVN

I Thise og Grønning har der snart i mange år været tradition for en familiegudstjeneste Fastelavns søndag. Traditioner er til for at bæres videre.

Derfor er der også igen i år Fastelavns-gudstjeneste i Thise søndag d. 19. februar kl. 11.30 og i Grønning kl. 14.00.

Det er en festlig dag. Begge steder plejer børn, forældre og bedsteforældre at troppe talrigt op, og børnene er klædt ud i fantasirige kostumer. Efter gudstjenesten slår man katten af tønden. I Thise i våbenhuset og i Grønning i forsamlingshuset.

Begge steder er der sodavand, kaffe og fastelavn-boller til alle.

Foreninger på Tværs i Østsalling, 2. maj 2012 i kulturcenter Østsalling.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Troels Kløvedal kommer og fortæller sit Kinatogt med billeder, der vises som Powerpoint. Foredraget bevæger sig også ud over oceanerne via Påskeøen, Polynesien og Micronesien inden Kinakysten anduves, og det lange togt op af Yangtze floden begynder, hvor Nordkaperen som det næstførste udenlandske skib i Kinas 6000 lange historie, fik tilladelse til at sejle så dybt ind i landet. Derudover fortæller Troels Kløvedal lidt om Nordkaperens 104 år lange historie.

Der vil være en pause, hvor der er tid til at hyggesnakke, og hvor der serveres kaffe/the/øl/vand og en lækker sandwich.

KIRKEBIL

Husk: Der kører kirkebil til alle gudstjenester. Hvadenten det er i Grinderslev, Grønning eller Thise.

Benyt den og kom til gudstjeneste i Grin-

derslevs majestætiske klosterkirke, Grønningens rene, hvide kirkerum, eller Thises hyggelige landsbykirke.

Man bliver hentet og bragt på bopælen.
Tlf.: 97596236 eller 40114775.

Siden sidst:

Grinderslev

Døbte

18. september: Linea Hagstrøm Andersen

6. november: Anna Astrup Søgaard,
V. Breumvej 3, Breum

6. november: Camilla Mortensen,
Hestbækvej 2, Hestbæk

6. november: Gorm Tang Høgh,
Breumvej 64, Breum

Viede

3. september: Jane Langballe Jakobsen og
Steen Bjørnlund Sørensen, Valmuevej 16,
Breum

Kirkeligt velsignede

10. september: Susan Overgaard og
Jimmi Dahl, Vibevangen 58, Breum

Døde

23. september:

Mette Marie Aagaard Bilgrav,
Sdr. Alle 27, Breum

20. oktober: Kristian Peter Stisen,
Præstemarken 14, Breum.

Grønning

Døbte

4. september: Jessica Daasbjerg Johansen,
Toustrupvej 7, Durup

Thise

Døde

2. september: Anders Svenningsen Øer,
Præstegårdsbakken 39, Thorum

14. september: Karlo Kristensen Børsting,
Sundsørevej 101, Thise

Gudstjenesteliste

DATO	GRINDERSLEV	GRØNNING	THISE	DAGENS NAVN	
6/12	19.00	Advent			
11/12	-	-	16.00	Advent	3. søndag i Advent
18/12	10.15	OM	-	-	4. søndag i Advent
24/12	15.00	14.00	16.00	16.00	Juleaften
25/12	10.30	-	-	-	Juledag
26/12	-	-	10.15	-	2. juledag
1/1	-	15.00	-	-	Nytårsdag
8/1	10.15	-	-	-	1.s.e. Hellig 3 konger
15/1	-	-	9.00	OM	2.s.e. Hellig 3 konger
22/1	-	10.15	-	-	3.s.e. Hellig 3 konger
29/1	10.15	-	-	-	S.s.e. Hellig 3 konger
5/2	-	9.00	OM	-	Septuagesima
12/2	16.00	-	10.15	-	Sexagesima
19/2	-	14.00	11.30	-	Fastelavn
26/2	10.15	-	-	-	1.s. i Fasten
4/3	-	10.15	-	-	2.s. i Fasten
11/3	-	-	10.15	-	3.s. i Fasten
18/3	10.15	-	-	-	Midfaste
25/3	-	16.00	TIM	-	Marie Bebudelse

Der kører kirkebil til alle gudstjenster. tlf: 97 59 62 36 / 40 11 47 75.

OM = Ove Mølgaard Christensen, Roslev - TIM = Toni Irgens-Møller, Jebjerg

Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten